

De Panorama

Rebellenclub

WEEKBLAD VOOR DE JEUGD

DERDE JAARGANG
No 26 — 27 JUNI 1952

Alleen voor
abonné's van
PANORAMA
5 ct.



BIJ STRANDPAAL 26



Het was op de Prinsenschool te Bronberg de gewoonte, dat elke nieuweling, die in de vierde, vijfde of zesde klas voor het eerst op school kwam, minstens één keer behoorlijk in het ootje werd genomen. De grap, die met hem werd uitgehaald, was meestal onschuldig en als hij haar goed opvatte, dan beschouwden de anderen hem meteen als een fijne kameraad.

Toen Wout Merckens van Amsterdam naar Bronberg verhuisde, werd ook hij een leerling van de Prinsenschool. Hij kwam in de vijfde klas te zitten en reeds na zijn eerste schooldag belegden de jongens van die klas op het strand een vergadering om te overleggen op welke manier zij Wout er eens tussen zouden kunnen nemen. Er werden tientallen ideeën naar voren gebracht en, zoals het meestal gaat, vond iedere jongen zijn eigen voorstel het beste, zodat er weldra ontzettend geschreeuwd en geruzied werd. Tenslotte raakten zij het er evenwel over eens, dat Jan Bot het beste plan had bedacht en besloten zij dat ook uit te voeren.

Wout Merckens was zich van dat alles natuurlijk niets bewust. Het beviel hem op de Prinsenschool best en hij maakte zich geen zorgen. Hij vond de jongens heel geschikt, hij mocht de onderwijzer graag en hij had tot zijn grote vreugde gehoord, dat de school een grote bibliotheek had, zodat hij net zoveel zou kunnen lezen als hij maar wilde. De eerste de beste Zaterdag, dat er boeken werden uitgeleend, was hij dan ook present. Hij

zocht een prachtig Indianenboek uit en liet dat inschrijven door de jongen, die daarvoor was aangesteld. Deze jongen, die in de vijfde klas zat, zette de datum in het boek en nam het toen mee om de band te plakken. Daarna kreeg Wouter het terug en ging hij er opgewekt mee naar huis. Hij nam het direct na het eten mee naar zijn eigen kamer-tje en begon daar te lezen. Na een half uurtje hield hij er echter al mee op, omdat hij toen een vreemde ontdekking deed. Tussen twee bladzijden van het boek lag een stuk perkament, waarop met vreemde, sierlijke letters stond geschreven:

„Strandpaal nummer zesentwintig,
Twee meter ten oosten en twee meter diep.”

„Hé,” mompelde Wout, „wat zou dat te betekenen hebben? Het lijkt — ja, natuurlijk! Het kan alleen betekenen, dat bij strandpaal nummer zesentwintig iets begraven is! Iemand heeft deze aantekening gemaakt om te onthouden waar hij het een of ander heeft verstopt! Lieve help, misschien ligt er bij die paal wel een schat begraven. Dat moet ik aan de jongens vertellen!”

Opgewonden sprong hij op en even later rende hij het huis uit.

Hij ging het eerst naar Piet Onners, omdat die op school naast hem zat en hij die daardoor het best kende. Gelukkig was Piet thuis en deed hij zelf open.

„Piet!” riep Wout zodra hij hem zag.

„Piet, wat denk je hiervan?” en meteen hield hij Piet het stuk perkament onder zijn neus.

Nou, Piet zette grote ogen op. „Krakkemenele!” zuchtte hij verbaasd, „man, hoe kom je daaraan?”

Wout vertelde hem alles en toen hij klaar was, riep Piet: „Man, daar ligt een schat! Dat kan niet anders. Hé, wat jammer, dat ik nou net niet met je mee kan. Ik moet van-

middag de schuur schilderen. Maar weet je wat je doet? Ga de andere jongens halen, dan kunnen jullie samen gaan zoeken.”

„Goed, dat doe ik,” zei Wout, „dan kom ik je later nog wel verslag uitbrengen.”

Hij had die middag echter niet veel geluk. Alle jongens waren het er over eens, dat Wout een schat op het spoor was, maar zij moesten allemaal karweitjes opknappen, waar zij de hele middag mee bezig zouden zijn.

Ten einde raad besloot Wout daarom maar alleen op avontuur uit te trekken. Nadat hij zich nauwkeurig had laten uitleggen, waar strandpaal nummer zesentwintig precies stond, leende hij van Jan Teuling een schop en ging hij vol goede verwachtingen op pad.

Strandpaal nummer zesentwintig stond op zeven kilometer afstand van het dorp en daar hij het lopen langs het strand nog niet gewend was, viel die tocht hem lang niet mee. Anderhalf uur lang zwoegde hij voort en toen hij eindelijk bij de strandpaal aankwam, ging hij er eerst tegenaan zitten om een beetje uit te blazen. Lang gunde hij zichzelf echter geen rust.

Na een kwartier sprong hij op, greep zijn schop stevig beet en begon op twee meter afstand ten oosten van de paal met ferme scheppen te graven. Was het lopen al lastig geweest, het graven was nog moeilijker! Het zonnetje brandde op zijn rug, hij kreeg twee blaren op zijn handen en het zweet gutste weldra van zijn voorhoofd. „Pfff!” zuchtte hij na een kwartier al, „ik weet wel, wat ik ben begonnen! Als ik hier twee meter diep moet graven, ben ik vanavond nog niet klaar!”

Maar hij hoefde geen twee meter diep te graven. Na een half uur stootte zijn schop op iets hards, wat weldra geen steen, maar een metalen plaat bleek te zijn. Zijn vermoeidheid vergetend en een juichkreet slakend, groef Wout opgewonden verder en even later ontdekte hij, dat de plaat het dek-sel van een hengselkistje was. Hij legde zijn schop opzij, haalde met



zijn vingers de rest van het zand weg en tilde het kistje toen met uiterste krachtsinspanning uit de kuil. „Nu hoop ik alleen maar, dat er geen zand in zit!” hijgde hij, terwijl hij zich uitgeput naast zijn vondst liet neervallen. „Maar laat ik nu eerst eens kijken of ik het open kan krijgen.” Hij gaf een stevige ruk aan het deksel, maar dit weerstond zijn pogingen. Vijf minuten lang deed hij zijn best het kistje open te krijgen, toen gaf hij er een wanhopige, nijldige schop tegen en — klik! het kistje sprong open! Nieuwsgierig boog Wout zich voorover en meteen slaakte hij een kreet van verrassing. Het kistje was tot aan de rand met vreemde gouden munten gevuld!

Het had Wout anderhalf uur gekost om bij de strandpaal te komen, het kostte hem drie uur om de terugweg af te leggen. Het spreekt vanzelf, dat hij veel te laat thuis kwam, maar een standje kreeg hij ditmaal niet.

Zodra hij in de kamer was, waar zijn ouders ongerust op hem zaten te wachten, zette hij namelijk het kistje open op tafel en het zien van de gouden munten sloeg zijn vader en zijn moeder voor een volle minuut met stomheid.

„Grote grutten!” stamelde mijnheer Merckens eindelijk. „Hoe kom je daaraan?”

„Gevonden!” riep Wout opgetogen. „Gevonden bij strandpaal nummer zesentwintig!” En daarna vertelde hij zijn verblufte ouders zijn hele avontuur.

„Ik begrijp er niets van,” zei zijn vader hoofdschuddend toen hij klaar was. „Ik geloof je natuurlijk wel, maar ik kan mij niet voorstellen, hoe dat briefje met die aanwij-

zingen voor het vinden van de schat in zo'n gewoon leesboek is gekomen. Maar enfin, laten wij eerst maar eens naar de directeur van het museum gaan. Die kan ons misschien iets meer over deze munten vertellen.”

Nu, dat kon de directeur zeker! Nadat hij van zijn verbazing over de schat en het verhaal van Wout was bekomen, vertelde hij hun, dat de munten Spaanse dukaten uit de zeventiende eeuw waren en dat zij een waarde van tienduizenden guldens vertegenwoordigden. En ook zei hij hun, dat Wout het grootste deel van het geld zou mogen houden, omdat niemand meer kon nagaan wie er de eigenaar van was geweest.

Je kunt je voorstellen, dat Wout de volgende dag al heel vroeg zijn klasgenoten opzocht om ze het grote nieuws te vertellen. Hij ging net als de dag tevoren het eerst naar Piet Onners, die ook ditmaal op zijn bellen zelf opendeed.

„Piet!” riep Wout zodra hij hem zag, „ik heb de schat gevonden!”

„Wat?” vroeg Piet. „De schat gevonden?”

„Ja! De schat, waar ik je gisteren over vertelde!”

„Ach, man, loop heen,” zei Piet lachend. „Dat was immers een grap.”

„Een grap? Noem jij gouden Spaanse dukaten een grap? Nou, ik niet! Moet je luisteren....” En zonder op Piet's vreemde houding te letten, deed Wout in geuren en kleuren zijn verhaal. Naarmate hij verder vertelde, werden Piet's ogen al groter en groter, tot zij tenslotte zo ongeveer de omvang van schoteltjes hadden. „Ja, maar,” stamelde hij, toen Wout eindelijk klaar

was. „Ja, maar, het was echt een grap van ons, heus waar!”

Nu was het de beurt van Wout om vreemd op te kijken. „Bedoel je...?”

„Ja, dat bedoel ik! Wij hadden dat briefje zelf geschreven en het stilletjes in jouw boek geschoven.



Daarom zijn wij gisterenmiddag ook niet meegegaan!”

Even keek Wout Piet sprakeloos aan; toen barstte hij in lachen uit. „Dan was het dus louter toeval!” riep hij uit. „Dan hebben jullie mij dus, zonder het zelf te beseffen, toevallig verteld waar een schat verborgen lag. O, dat is de mooiste grap, die ik ooit heb beleefd! En jullie zullen er geen spijt van hebben ook, dat beloof ik je! Jullie krijgen van mij allemaal een nieuwe fiets!”

En zo gebeurde het. Toen Wout bericht had gekregen, dat hij de schat mocht houden, kocht hij voor al zijn klasgenoten een splinternieuwe fiets en hij bleek verder ook zo'n goede kameraad te zijn, dat niemand hem zijn rijkdom misgunde....

UIT DE LUIERJAREN VAN JOOP





'T CONCERT IN DE VUVER

Plonse-plons ging 't in het water;
Kwakertje was in de weer,
Op een waterlelieblaadje
Ging hij vreselijk te keer.

Kwakertje vond dat reusachtig,
En gaf toen zijn seintje weer,
Ja, daar kwamen een paar kikkers
En er kwamen er steeds meer.

Groentjeglans, de oude kikker,
Kwaakte nijdig: „Wees toch stil!
Denk jij, dat je muzikaal bent?
Dat's gezang, waar ik van ril.”

Alle waterleliebladen
Raakten plotseling bezet;
Alle kikkertjes verschenen,
Want dat zingen was een pret.

„Groentjeglans, je hebt gelijk, hoor,
Wat 'k laat horen, is geen pracht;
't Is het sein om te beginnen
Aan 't concert voor middernacht.”

Kwakertje zat in het midden,
Want hij was de dirigent,
Eindelijk ging hij maar opstaan,
't Kikkerkoortje was present.

Groentjeglans zei: „O, is dat het?
Maar daar doe ik graag aan mee!
'k Ben nu wel een oude kikker,
Maar mijn stem telt nog voor twee.”

Toen begon het lieve leven,
't Was een schitterend gehoor!
Kwakertje, die sloeg de maat maar,
Hij was trots op 't kikkerkoor.

J. HEILOO

Leerrijke Lessen

Er was eens een arme boer, die midden in de bossen woonde. Hij was de hele dag maar aan het kappen en het zagen en daar hij zo arm was, dat hij geen paard en wagen kon kopen, was hij wel verplicht al zijn hout zelf te versjouwen.

Wanneer hij dan bij zijn armzalig hutje kwam en zijn bos hout neergooide, zuchtte hij telkens verdrietig: „Hè, hè, wat ben ik toch een zielige stakker. Ik geloof niet dat er op de wereld iemand is, die het ellendiger heeft dan ik. Nooit rust, nooit een beetje ontspanning, altijd maar werken en zwoegen en vaak nog geen brood in mijn hut. Ik wou dat de dood mij kwam bevrijden uit dit ellendig bestaan.”

Ja, maar toen gebeurde er iets, waarop hij niet had gerekend. De dood kwam inderdaad.

„Hier ben ik,” zei

Pietje de Dood. „Je hebt me immers geroepen?”

„Hè, ja, hè?” stotterde de arme boer, „och, ja.... hè.... zou

je me asjeblijft willen helpen, die bos hout daar weer op mijn nek te leggen.... ikke, hè, kan het niet alleen klaarspelen....”

De DOOD en de HOUTHAKKER



Wat een stiekemer, hè? Dat was helemaal de bedoeling niet. Maar toen puntje bij paaltje kwam, toen het er eindelijk om ging voorgoed een einde te maken aan dat zo ellendige bestaan, zoals boertje dat noemde, nou, toen bleken alle ongemakken, die het leven nu eenmaal met zich meebrengt, toch nog te verkiezen boven de dood. Gaat het niet vaak zo? Er zit ons iets dwars en we mopperen en kanken op zijn best, want, zo lijkt het ons, de ongemakken van deze en gene zijn veel lichter te dragen dan de onze. Zou het waar zijn? Even ruilen? De pijn in onze arm tegen de dode ogen van de man, die daar loopt met stok en geleidehond? Of....

Maar neen. We zijn immers allemaal dankbaar, dat wij alleen maar „kleine” bosjes hout op onze nek hebben te dragen.

ONZE WONDERE WERELD

PAASEILAND

IN 1722 WAS EEN ZEKERE ROGGEVEEN, EEN NEDERLANDER, OP ONTDEKKINGSREIS IN DE STILLE OCEAAN. EN OP PASEN VAN DAT JAAR ZAG HIJ IETS MERKWAARDIGS.



OP 2000 MIJLEN VAN DE WESTKUST VAN ZUID-AMERIKA VOND HIJ EEN EILAND, DAT HIJ PAASEILAND NOEMDE.



OP DIT EILAND STONDEN REUS-ACHTIGE UIT STEEN GESNEDEN BEELDEN, DIE NIEMAND OÖIT TE VOREN HAD GEZIEN.



MEN VOND ER OOK GROTE STENEN PLATEAU'S VAN 300 VOET LANG, 30 VOET BREED EN 30 VOET HOOG.



OP HET EILAND WOONDEN 3000 POLYNESIËRS, DIE NIETS AFWISTEN VAN HET ONTSTAAN VAN DIE BEELDEN NOCH VAN DE MENSEN DIE ZE HADDEN GEMAAKT.



VERMOEDELIIK HEBBEN DIE GEHEIMZINIGE MENSEN DE BEELDEN GESNEDEN NAAR BEPAALDE TYPEN VAN HUN EIGEN STAM EN ZIJN ZE DAN LATER ALLEMAAL MET PAK EN ZAK VERTROKKEN OF...UITGESTORVEN. DAT BLIJFT HET PAASEILAND-GEHEIM.



IN DE ZOMER BIJ HET WATER

ke noemde. Luister maar:

„O, krinklende, win-
klende waterding
Met 't zwarte ka-
botseke*) aan.

Wat zie ik toch geren
uw kopke flink
Al schrijven op 't
waterke gaan!”

Zie je ook die heel
kleine blaadjes, die op
het water drijven? Som-
mige sloten liggen er
helemaal vol mee. Het
zijn heel kleine plantjes
en het heet *eendenkroos*.

Elk plantje bestaat
maar uit één blaadje,
twee à drie millimeter
groot. En aan elk blaad-
je zit een klein wortel-
tje, ongeveer een halve
centimeter lang, soms

wat langer. Als een blaadje vol-
groeid is, komt er aan de rand weer
een nieuw blaadje, weer met een
klein worteltje. Door de golfslag en
de wind slaan die blaadjes uit el-
kaar en groeit de sloot vol.

Pak maar eens een handjevol,
maar voorzichtig. Je kunt het dan
beter bekijken. Kijk, wat vlucht
daar voor een zwart beest weg? Het
is wel vier centimeter lang en hele-
maal zwart. Het is de *pikzwarte
waterior*.

Dit is in het water een echte
rover, waarvoor alle andere dieren
bang zijn. Hij lust ze stuk voor
stuk: visjes, slakjes, salamander-
tjes, kleine dikkopjes van kik-
vorsen, enzovoort. Toch is het ook
weer een leuk beest. Zijn lichaam
is net een klein, plat scheepje zonder
mast. Vandaar, dat hij ook zo snel
kan wegschieten. En wat het
mooiste is, als 't hem verveelt in
het water, dan kruipt hij tegen een
stengel van een waterplant op,
slaait zijn vleugels uit en gaat
vliegen. Maar het leukste van alles
is het nest van deze kleine rakker.

Als het kevertje eieren wil gaan
leggen, spint het, op een wijze als

de spin dat doet, een langwerpige,
rond bolletje en daarin worden
dan de eitjes gelegd. Het vrouwtje
kan wel vijftig eitjes leggen. Op dit
nestje spint ze nog een klein, hol
mastje. In dit mastje zit natuurlijk
lucht en hierdoor blijft het nestje
met de eitjes mooi drijven. In een
uur of vier kan de kever dit nestje
maken. Vluc, hël Na ongeveer
twee weken komen de eitjes uit en
worden langwerpige larven gebo-
ren. Die eten letterlijk alles; het
zijn echte veelvratens en een plaag
voor alle kleine diertjes in het
water.

In de sloot leeft ook nog een
andere kever, die veel op de pik-
zwarte lijkt. Dat is de *geelgerande
waterkever*. Die is nog roofzuchtiger
van aard en niets is voor hem
veilig. Je kunt hem van de pik-
zwarte onderscheiden door een
heldergele rand langs zijn rug.

Ik zou je nog graag meer willen
vertellen, bijvoorbeeld, hoe het
leven der kikkers verloopt, hoe het
stekelbaarsje zijn nestje bouwt en
netjes op zijn jongen past, hoe de
leuke waterspin haar eitjes legt in
een echte duikerklok en dan heb ik
nog niets verteld van de bloemen,
die op en bij het water groeien.

Maar daarover zullen we het dan
later nog wel eens hebben. v. d. B.

*) Pakje.

ZO TERLOOPS....

Vijfduizend bijen wegen te-
samen een pond. Weeg het liever
maar niet na, want dan loop je
kans lelijke pukkels op je gezicht
en handen te krijgen.

De Arabieren houden er een
soort hazenwinden op na, slou-
qui's geheten, die uitermate snel
kunnen lopen en zeer laai en
sterk zijn. Ze hebben precies de
kleur van het woestijnzand, maar
hun snuit is zwart. Wanneer
Arabieren op gazellenjacht gaan,
nemen zij hun slouqui's bij zich
op hun paard om bij de achter-
volging van het wild, tegen dat
paard en gazel vermoed begin-
nen te raken, de windhonden los
te laten en de gazel gemakkelijk
tot slaan te brengen.

Het is heerlijk om 's zomers eens
rustig een ogenblikje bij een
slootje of plasje te gaan zitten.

Niet alleen, omdat het daar
dikwijls lekker koel is, maar ook
omdat je er heel veel leuks en
interessants kunt zien en bekijken.

Als je gaat zitten, zie je op het
eerste ogenblik niets. Alle diertjes,
die in het water leven, zijn weg-
vlucht voor die grote mensenvoet-
ten. Ga ook vooral niet in het
water zitten plassen met de voeten,
want dan zie je niemendal. Nee,
houd je volkomen stil en rustig,
dan gaat het leven in het water
zijn gewone gang. Als je dan je
ogen de kost geeft, zie je heel veel
moois.

Zie je daar die kleine, zwarte
kevertjes over het water schieten?
Precies kleine, zwarte knoopjes,
die leven. Als de zon er op schijnt,
lijken ze staalblauw. Schokkend
schieten ze kriskras over het
water. Het zijn de zogenaamde
draaikevertjes.

Guido Gezelle, een Vlaams dich-
ter, zat ook eens aan de waterkant
en maakte een heel mooi gedichtje
op dit insect, dat hij het Schrijver-

WAT ZEGT MIJN NAAM?

De vorige keer zagen we," aldus meester Dierx, „dat in 1811 keizer Napoleon bepaalde, dat ieder een vaste achternaam moest kiezen en dat iedere geboorte, elk huwelijk en elk sterfgeval in de registers van de burgerlijke stand moesten worden ingeschreven.

Er waren toen ook al veel mensen, die een achternaam hadden, maar ze konden die tot dan toe willekeurig veranderen; en als we in oude documenten snuffelen, dan zien we, dat heel dikwijls een zoon een andere achternaam had dan zijn vader en dat broers geheel verschillende achternamen voerden. Als bijvoorbeeld de moeder van deftiger stand was dan de vader, namen de kinderen vaak de achternaam van de moeder aan; soms ook nam men die van een grootvader of een oom.

In de eerste eeuwen van onze

jaartelling kende men in ons land geen achternamen. Een werkelijke familienaam, een naam welke door alle leden van een familie gedragen werd, vinden we in de oude tijden alleen bij de Romeinen. Bij de oude Germaanse volken had men ook



ACHTERNAMEN

helemaal geen behoefte aan een achternaam of familienaam. Er waren zoveel duizenden ver-

schillende namen, dat men een achternaam ter onderscheiding van personen met dezelfde voornaam helemaal niet nodig had. En er waren veel minder mensen dan tegenwoordig. Wanneer we het nu over Piet of Klaas of Henk hebben,

dan vraagt de toehoorder dadelijk: welke Piet, welke Klaas of welke Henk? Want er zijn er zoveel die Piet, Klaas of Henk heten. Maar als men in die oude tijden sprak over Gumhar of Ganebald, over Marwart, Liebold, Theudulf of wie dan ook, dan kon men er wel zeker van zijn, dat er geen tweede persoon met die naam in wijde omgeving te vinden was. En een wijde omgeving wilde in die tijd, toen er vrijwel geen gebaande wegen waren en de verkeersmiddelen in vergelijking met thans uiterst gebrekkig, zeggen: een streek waar men zelden of nooit buiten kwam.

Een tweede naam, een achternaam ter onderscheiding van personen met dezelfde naam, had men dus niet nodig. Aan een enkele naam had men ruimschoots voldoende."



WAT ZIJN MARKEN?

Er is in de laatste eeuwen heel wat veranderd, maar in de huishouding op het land zijn nog tal van dingen sinds tientallen van jaren dezelfde gebleven. Dit was onder andere het geval met de marken, die men vroeger hier te lande overal vond en die in Gelderland, Overijssel en Drente een lang bestaan kenden. Wat waren marken? Dat waren onverdeelde eigendommen, gemeenschappelijke grondbezittingen. De naam „mark" of grens werd dan later

overgebracht op het goed dat bepaalde grenzen bezat. Bossen maakten vroeger meestal de grenzen uit van die bezittingen. Ook nu nog. De eigenaars van die bezittingen noemde men dan markgenoten, ook wel maalmannen of buren. Om deelgenoot te kunnen zijn van 'n markgenootschap, moest men goed in de duiten zitten, dat wil zeggen: gegoed of gezeten zijn. Het gemeenschappelijk bezit was nu eens een heidemark, met eiken, beuken of ander geboomte, soms zo dicht

begroeid en uitgestrekt, dat men uren ver tussen het geboomte kon trekken. Dan weer bestond zo'n mark uit een weide voor het vee. Geleidelijk maakten de bossen plaats voor akkers en werden ook de weiden hier en daar in bouwland herschapen. Marken waren van elkaar gescheiden door bomen, waarin zekere tekens, meestal in kruisvorm, werden gekapt. Dat waren maalbomen. Maar men gebruikte in plaats van bomen ook vaak stenen. Dat waren dan markestenen. Die grenstekens waren heilig en het zetten van die stenen ging vergezeld van veel plechtigheden.

Men bracht zelfs de kinderen mee en kneep ze duchtig in de oren, opdat zij de herinnering aan het plaatsen van de markestenen lang zouden bewaren. Niemand moest het proberen die stenen stiekem te verzetten, want dat was een misdaad, die vaak op wreedaardige manier werd afgestraft.



BAS EN BES

Op hun vlucht voor Stekel kunnen Bas en Bes op een avond geen nachverblijf vinden en mismoedig slappen ze voort door de druilerige regen.



IK KAN NIET VERDER, BAS! WE MOETEN HEBBEN GAIJW EEN SCHUILPLAATS VINDEN!

HOOPD OMHOOG, BES! DE MOED NIET OPGEVEN!



GELUKKIG, DAAR IS EEN DELUK EEN HUIS! KOM FREE!



WE ZULLEN NU GAIJW ONDERDAK ZIJN, BES!



'MAAR DE BUTLER, DIE DE DEUR OPENT, KLIKT ALLES BEHALVE VRIENDELIJK.

MAAKT DAT JULIE WEGKOMT! MET LANDLOPERS WILLEN WE NIETS TE MAKEN HEBBEN! SCHIET OP!

DE DELIR SLAAT ACHTER HEN DICH EN BAS EN BES STAAN WEER KOUDE EN NAT IN DE REGEN

MAAR NAWELUKS ENKELE PASSEN VERDER ZIEN ZE HET LICHTJE VAN EEN NACHTWAKER.



O, BAS, MISSCHIEN WIL DE NACHTWAKER ONS BIJ HEM LATEN 'SCHUILEN'!



FIJN! DANK U!

NATUURLIJK, KOMT BINNEN! DAN KUNNEN JULIE JE DROGEN EN EEN KOP HETE CACAO DRINKEN, EN NOEMT ME MAAR JOE. IK GELOOF NIET, DAT IK VEEL ANDERS HEB DAN BROOD EN KAAS, MAAR TAST GERUST TOE!

EN ZO ZITTEN ZE BIJ HET VUUR VAN DE OUDE JOE EN DROGEN ZICH EN DELEN ZIJN EENVOLDOEG MAAL TOEN ZE DE HEERLIJKE WARMTE BEGONNEN TE VOELLEN, VERTELLEN ZE HEM HUN WEDERVAAR, DAT STEKEL HEN OOK NU OP DE HIELEN ZAT.



... EN DAT ZE DOODS-BENALWD WAREN, DAT STEKEL HEN ZO VINDEN EN HEN ZO MEENEMEN.



OP DAT OGENBLIK KUNNT ER BUITEN EEN JUICHKREET EN DE NATTE EN ZO BEKENDE FIGUUR VAN STEKEL KOMT OM DE HOEK VAN DE DEUR KUKEN.

STEKEL!



ZO! DAAR HEB IK JULIE DAN! 'T SPJUT ME, NACHT WAKER, MAAR IK NEEM DAT TWEETAL MEE, MAAR ALS JE HET GOED VINDT ZULLEN WE WACHTEN TOT HET DROOG IS. IK BEN ERG NAT!



NOU, ALS IK JE ZOAAN KUK, KAN IK ZE NIET KWALIK NEMEN, DAT ZE ZIJN WEGGELOPEN!

AFJIN, GEEF ME JE SCHOENEN EN JE BROEK MAAR HIEROM TE DROGEN. ZE ZIJN DOORWEEKT EN JE HAALT ZO DE DOOD OP JE LUF. IK ZAL ZE BIJ HET VUUR HANGEN!

GRAAG, NACHT WAKER! DAT IS EEN GOED IDEE!



SLA DIE DEKEN MAAR OM, TERWILIK JE BROEK LAAT DROGEN!



IK GA BIJ DE INGAANG STAAN, ZODAT DIE TWEE SCHAVUTEN NIET KUNNEN ONTSNAPPEN. ZE HEBBEN ME AL LAST GENOEG VERORZAANT.



O, JE! WAT STOM VAN MIJ!

JIJ, DOMME EZEL!



MIJN BROEK IS FINAAL VERBRAND!



DOE HET VUUR UIT! DOE DAT VUUR UIT!

STIL MAAR, MIJNHEER, 'T IS RADELIJK UIT!



VOORUIT MAAR, KINDERS! 'T REGENT NIET MEER EN ZONDER BROEK EN SCHOENEN KAN DAT HEER-SCHAP JULIE NIET VOLGEN. GAAT ER DUS MAAR VAN DOOR.



KOMT TERUG! KOMT TERUG!

MOET JE IETS VAN HEN HEBBEN ZIK BEN BANG, DAT ZE JE NIET ZULLEN HOREN!



SINDBAD

de
zeeman

NAVERTELD VAN EEN OUD VERHAAL



5 De inboorlingen hielpen Sindbad naar Bagdad terug te keren, maar spoedig was hij weer op reis. Opnieuw begaven hij en zijn maats zich op een prachtig eiland. Hier viel hij op een goede dag in slaap en de schepelingen zeilden weg zonder aan hem te denken.



6 Op het eiland zag hij een grote witte koepel en even later kwam er een geweldige vogel aan, die op de koepel ging zitten. Toen herinnerde hij zich, wel eens gehoord te hebben van een reuzenvogel, een rok, die zijn jongen voedde met olifanten. Dit was dan zulk een rok en die zou hem wellicht kunnen redden.



7 's Nachts bond Sindbad zich met zijn tulband aan een poot van de broedende rok vast. De volgende morgen stond de vogel van zijn ei op en vloog weg, Sindbad met zich meevoerend. Zo groot was hij, dat hij in zijn passagier geen erg had.



8 De vogel streek neer op een berg. Sindbad maakte zich nu los en ging er vandoor. Hij daalde af naar de vallei en zag deze overdekt met diamanten en andere kostbare stenen. Maar ook wemelde het van geweldige slangen.

RUBEZAH

en de zes
brave
jongens

In de tijd, dat de tovenaars Rubezahl nog in 't Reuzengebergte heerste, woonden daar een zestal jongens, die de schrik van hun hele dorp waren. Ze deden niets liever dan drinken, vechten, ruzie maken en baldadigheid uithalen, gingen er groot op, dat ieder bang voor hen was, en dreven met hun ouders, die brave en fatsoenlijke mensen waren, de spot.

Op zekere dag waren ze naar een naburig dorp gegaan, waar kermis was. Daar hadden ze met de dorpsjongens gevochten, 't de voorbijgangerslastig gemaakt en in een paar herbergen de boel op stelten gezet. 't Was tegen de avond, dat ze, verhit door de drank, trots op hun heldendaden, zingend en schreeuwend naar huis terugkeerden.

Hun weg voerde door het gebergte. Terwijl ze zo voorttrokken, zei opeens een van hen: „Zullen we Rubezahl eens roepen?” Dat vonden ze aardig en ze begonnen te schreeuwen: „Rubezahl, kom eens hier! Rubezahl, waar zit je? Rubezahl, oude gek, laat je eens zien!”

Daar opeens kwam uit de struiken een reusachtige man met een woest gezicht, een wilde baard en een knoestige stok in de hand te voorschijn en plaatste zich voor hen op het bergpad. Hij zag er zó verward uit, dat de jongens, die anders zo veel praat hadden, nu beelden van angst.

„Hier heb je Rubezahl!” zei hij met een zware stem. „Wat wilt ge van hem? Ge zegt niets,” ging hij voort, toen de jongens van schrik geen woord konden uitbrengen. „Nu, dan zult ge ondervinden, dat ge hem geroepen hebt.”

Het volgende ogenblik was hij verdwenen en tegelijk voelden de jongens, dat ze moe werden, zodat ze opzij van de weg gingen zitten om wat uit te rusten. Maar onmiddellijk daarna gingen hun ogen dicht en sliepen ze in.

Ze werden allen tegelijk wakker en wel in een streek, die hun geheel onbekend was. En wat niet minder

vreemd was, ze hadden andere kleren aan en ieder had een ander gezicht, zodat ze elkaar niet herkenden. Eerst toen Stef, zo heette de oudste, hun namen noemde, konden ze elkaar onderscheiden. Maar waar waren ze nu en wat was er met hen gebeurd? ... Ze begrepen er niets van.

„Daarginds is een stad,” zei Stef. „Daar zullen we maar eens heen gaan.”

Even later kwamen ze bij de stadspoort. De poortwachter bekeek hen achterdochtig, maar liet hen door. Nauwelijks waren ze echter binnen, of ze werden aangehouden door twee

forse politiemannen, die hier op post stonden, en een van hen vroeg: „Wie zijn jullie en waar kom je vandaan?”

„We zijn boerenjongens uit Aversdorp,” zei Stef, „en zijn op de kermis geweest in Moriswald. Onderweg zijn we in slaap gevallen. Wat er toen met ons gebeurd is, weten we niet, maar we weten niet, waar we nu zijn.”

„Van de dorpen, die je daar noemt, heeft hier geen mens ooit gehoord,” zei de politieagent. „Hoor eens, we laten ons niet voor de gek houden. We weten wel, wie we voor hebben. Jullie zijn de bandieten, die gisteren twee kooplieden, die van de markt naar huis gingen, aangevallen en hun alles afgenomen hebben. En nu mee naar de gevangenis. Vooruit!”

De eerste ogenblikken waren de jongens buiten zichzelf van schrik. Toen trachtten ze zich te verzetten.

„Geen grappen, als ik je raden mag,” zei de agent dreigend.

„En probeer ook niet te ontsnappen. Ik waarschuw je.”

De jongens, die begrepen, dat er niets anders op zat, gingen zonder verdere tegenstand mee. Intussen waren enige mensen er bij gekomen. „Wat is er te doen?” werd er gevraagd.

„Ze hebben de rovers gepakt,” zei iemand.

Als een lopend vuurtje ging dit bericht rond en in minder dan geen tijd was een hoop volk bij elkaar, die elk ogenblik groter werd en met de agenten en hun gevangenen meeliiep. „Slaat ze dood! Hangt ze op! In 't water met hen!” werd er geroepen. Sommigen wilden de gewaande rovers te lijf en de beide politiemannen hadden alle moeite om hen tegen de woedende menigte te beschermen. Zo bereikten ze de gevangenis, waar ze in een groot hok gebracht werden.

„En nu zal ik jullie eens doorzoeken,” zei een van de agenten.



„Houdt gij hen intussen in 't oog.”

„Ga gerust uw gang,” zei Stef.
„Ge zult bij ons niets vinden.”

„Dat zullen we gauw te weten komen. Ik zal maar bij jou beginnen. Ha! Wat vind ik hier? Een heleboel goudstukken! En een gouden ring met diamant. Hoe kom je daaraan?”

„Ik begrijp er niets van,” zei Stef. „Geloof me, ik weet niet, waar dit vandaan komt.”

„Dat zal wel waar zijn,” zei de agent spottend. „We zullen eens verder zien.” Tegelijk begon hij een andere gevangene te doorzoeken. „Kijk! Ook al goudstukken! En ook nog een prachtige gouden ketting!... Jij weet zeker ook niet, hoe je daaraan gekomen bent...”

Hij zette zijn onderzoek voort. En bij elk van de jongens werden goudstukken en een of ander sieraad gevonden.

„Nu, je hebt gisteren wel een goede dag gehad,” zei de agent. „Jammer, nietwaar, dat het vandaag zo tegengevallen is.”

„Beste heer, we zijn onschuldig! We hebben niemand beroofd! We weten van niets! Ik smeek u, geloof ons toch!” riepen ze door elkaar.

„Vertel dat straks maar aan de rechter; misschien gelooft die het wel,” zei de politiemann, terwijl hij het gevonden goud in een zak stopte. Daarna ging hij met zijn kameraad heen en sloot de deur achter zich dicht.

Daar zaten onze vrienden nu in een hok met vier naakte muren en geen andere meubelen dan twee harde banken en konden zij praten over hun toestand. Alles wat hun overkomen was, dat begrepen ze, was het werk van Rubezahl. En wat hadden ze nog te verwachten?

Daar kwam de gevangenbewaarder en bracht voor ieder een stuk droog brood en een nap water, maar hij sprak geen woord.

Langzaam gingen de uren voorbij. Eindelijk, het was al tegen de avond, werd de deur van hun gevangenis geopend en een politiemann beval hun op barse toon hem te volgen.

Ze werden nu naar een grote zaal gebracht, die geheel met nieuwsgierigen gevuld was. Aan een tafel zaten drie heren met strange gezichten, gekleed in zwarte toga's,

en terzijde van hen twee mannen, die er uitzagen als kooplieden. Voor de rechters lagen de goudstukken en de kostbaarheden, die op de gevangenen gevonden waren.

De rechter, die in het midden zat, gebod stilte en wendde zich daarna tot een van de kooplieden: „Herkent ge deze personen als degenen, die u gisteren aangevallen en beroofd hebben?”

„Ja, heer rechter.”

Dezelfde vraag stelde de rechter aan de andere koopman en hij ontving hetzelfde antwoord.

„Gevangenen,” wendde hij zich nu tot de jongens, „ge wordt beschuldigd deze kooplieden aangevallen en van hun geld en kostbaarheden beroofd te hebben. Ze

worden opgehangen. Brengt hen thans naar hun gevangenis terug.”

Wat later waren ze weer in hun hok. Het duurde een hele tijd, eer ze wat van hun ontzetting bekomen waren. Toen zei Stef: „Ja, vrienden, het is verschrikkelijk. Maar als het dan niet anders is, laat ons dan in ons lot berusten en aan het kwaad denken, dat we vroeger zelf bedreven hebben.”

Dat waren allen met hem eens. Wat hadden ze vroeger veel mensen, die hun niets in de weg hadden gelegd, geplaagd en gesard! O, wat hadden ze daar nu spijt van. Wat zouden ze nu gaarne een ander leven beginnen! Maar ach, daarvoor hadden ze immers geen kans....

Intussen was het nacht gewor-



verklaren beslist, jullie als de daders te herkennen. De bij jullie gevonden kostbaarheden hebben ze als hun eigendom herkend en het bij jullie in beslag genomen geld komt overeen met het bedrag, dat hun is ontfroefd. Wat hebt ge hierop te zeggen?”

Onder een vloed van tranen verzekerden de vrienden, dat ze onschuldig waren.

„Ge deelt beter te bekennen,” zei de rechter. „Uw ontkenning kan echter niet baten; daarvoor zijn de bewijzen van uw schuld te sterk. Ik zal thans het vonnis uitspreken. Wegens roofoverval op de openbare weg veroordeel ik u ter dood. En nu vraag ik nog het oordeel van mijn mederechters.”

„Ter dood,” zeiden beiden.

„Ge hebt het gehoord,” zei de rechter. Daarna tot een van de zaalwachters: „Zorg, dat onmiddellijk op de markt zes galgen worden opgericht. Morgen na zonsopgang zullen de schuldigen als een afschrikwekkend voorbeeld voor andere booswichten in het openbaar

den. 't Was nu stikduister in het hok. Daar opeens werd hun verblijf, zonder dat een lamp ontstoken werd, helder verlicht en in het midden stond de reus, die ze de vorige dag uitgedaagd hadden: Rubezahl.

„Ge zijt nu genoeg gestraft,” zei hij. „want ik weet, dat ge nu spijt hebt over uw slecht gedrag. Maar past op, dat ge nooit meer andere mensen last aandoet. Beloof me dat?”

„Ja, ja, ja!” riepen zij allen tegelijk.

Rubezahl mompelde enige woorden en onmiddellijk sliepen ze in. En toen ze ontwaakten, ging juist de zon op en lagen ze in een weide, vlak bij hun dorp, in hun vroegere kleren en met hun gewone gezichten. Ze snelden naar hun ouders, die over hun uitblijven ongerust waren geworden, en vertelden hun, wat hun overkomen was en wat ze Rubezahl beloofd hadden. En ze hielden woord en waren van nu af in het dorp even gezien als vroeger gevreesd.



ZEEPBELLEN

en binnenband



Iedereen vindt bellenblazen een prettig werkje. Maar de pret wordt nog groter, wanneer men daarbij gebruik maakt van een binnenband, zoals de tekening laat zien. Je steekt een nauwsluitend rubberbuisje over de klep van de binnenband en in het andere eind van de buis steek je de steel van een pijp. Natuurlijk zorgen dat alles luchtdicht afsluit. Op de tube zet je een waspennetje vast, zodat je naar believen de lucht door kunt laten of afsluiten.

Voordat je de tube aansluit, heb je de binnenband flink opgepompt. Aldus krijg je een flink luchtreservoir en kan de lucht regelmatig doorstromen.

Dompel de kop van de pijp in de zeepoplossing en zet de pijpekop nu stevig vast op een plank of tafelblad. Opening natuurlijk naar boven. Laat nu zachtjes de lucht uit de binnenband doorstromen. Zodra er zich een bel vormt, laat je de lucht zachtjes maar aanhoudend door. Aldus kan de bel steeds groeien, zonder dat ze schudt of er te veel speeksel binnenkomt. Het is op die manier mogelijk zelfs reusachtige bellen te blazen. Maar maak eerst een goed zeepsop en laat er een paar druppels glycerine in vallen.

BIJ DE MARINE

Naast de vlaggen, die elk land er afzonderlijk op nahoudt om de een of andere mededeling te doen, bestaan er bij de marine ook internationale vlaggen, die een schip op zee gebruikt om iets kenbaar te maken, hetzij aan andere schepen, hetzij aan posten, gelegen langs de kust of op een eiland.

Die vlaggen zijn dezelfde voor alle landen en spreken dus een zelfde taal. Daarom noemt men ze ook: internationaal.

Elke vlag betekent één letter of een cijfer en wanneer men een aantal van die vlaggen aan of tussen de masten omhoog laat gaan, is dat op grote afstand te zien en vormt men woorden, die duidelijk leesbaar zijn.

We beelden hier de zesentwintig letters af. Teken ze over en geef alle vakken de juiste kleur. Die wordt bij elke vlag aangegeven.

Misschien knutselen jullie die vlaggen in elkaar (ze hoeven niet groot te zijn) en kun je in de vakantie

eens gaan oefenen in de duinen of waar dan ook. Met wat oefening kennen jullie de betekenissen uit jullie hoofd tegen de tijd, dat jullie (jongens) bij de marine komen.... Je kunt immers nooit weten, niet?



	A.		H.		Q.		U.
	B.		I.		P.		V.
	C.		J.		Q.		W.
	D.		K.		R.		X.
	E.		L.		S.		Y.
	F.		M.		T.		Z.
	G.		N.	<div>  Rood  Zwart </div> <div>  Wit </div> <div>  Blauw  Geel </div>			

WIE PUZZELT ER MEE?

KRUIS- WOORD- PUZZLE



Van links naar rechts:

- 1 Grote stad in Zuid-Holland
- 8 Een gesteente dat als sieraad wordt gebruikt
- 9 Een voegwoord. Bij de rekenles komt het steeds voor bij optelsommen
- 10 Er zit tabak in en er komt rook uit

- 11 Hij loopt niet hard, maar dat is niet te verwonderen, want hij draagt zijn huis op zijn rug
- 12 Een erg sterk dier
- 13 Afkorting van eerstkomende
- 14 Een lang, dun en smal stuk hout
- 17 Er gaan er vijf van in een pond
- 18 Afkorting van een meisjesnaam

- 19 Een muzikant en je kunt er wat in opbergen ook
- 20 Een stad in Noord-Holland
- 22 Een meisjesnaam
- 23 Goede is duur, zegt het spreekwoord
- 24 Ander woord voor omhelzing
- 25 Iets dat je altijd goed moet leren

Van boven naar beneden:

- 1 Ruwe steenmassa
- 2 Het meervoud van het woord bij 8 van links naar rechts
- 3 Er zit tabak in en er komt geen rook uit
- 4 Werk dat moet worden verricht. Ook wel werk dat een leerling in de vakantie moet maken om in een hogere klas te komen.
- 5 Ander woord voor ieder
- 6 Een plaats waar je iets in bewaring kunt geven
- 7 Als je er een tablet van in de melk doet, dan smaakt dat wat lekker
- 14 Een schoen die tot de knie reikt
- 15 Meisjesnaam
- 16 Gebruik je iedere morgen voor je haar
- 17 Zitten aan je hoofd, aan iedere kant een
- 19 Je kunt er iets in opbergen
- 21 Een laagte tussen bergen

Op elke trede van deze trap komt een woord van vier letters te staan. De laatste twee letters van elk woord vormen steeds de eerste twee letters van het volgende woord.

- 1 Een koppig dier.
- 2 Een meisjesnaam.
- 3 Gloeiende massa, die uit een vulkaan stroomt.
- 4 Ander woord voor vaandel, vlag.
- 5 Een meisjesnaam.
- 6 Is niet veraf.
- 7 Niet helemaal, ten naaste bij.
- 8 Woord waarmee men wordt aangeduid.
- 9 Slotwoord van gebeden.

TRAPRAADSEL



- 10 Iets waarvan er geen tweede is. Als men iets erg prettig vindt, zegt men ook wel eens: „Dat is...!”

INVULLEN:

Van links naar rechts:

- 1 Er was een heel
sneeuw gevallen
- 4 Jantje mikte goed,
maar toch kon hij Piet
niet met de bal
- 6 Gebruik je om je haar
in orde te maken
- 9 Leidingen voor je bloed
- 11 Tweede noot van de toonladder
- 12 Dat doet no 5
- 14 Doe je je lessen; anders kom je
er nooit
- 15 Neem je, als je dorst hebt

Van boven naar beneden:

- 1 Lijkt op een kikker, maar is
dikker
- 2 Duitse stad, dicht bij de grens
- 3 Mannen uit één stuk
- 4 Dier van deze puzzle
- 5 Plant die erg prikt als je er aan-
komt
- 7 Toppen van de halmen
- 8 Kan iedereen zijn. Het is de
grote onbekende
- 10 Berucht en wreed keizer
- 13 Moet je plakken als het in je
fietsband zit

RAMPUZZLE



OCHTEND-GYMNASTIEK



SPREEKWOORDENREBUS



De sleutel voor deze oplossing vinden
jullie in ons vorig nummer

Oplossingen van de puzzles uit ons vorig nummer
Spreekwoordenrebus

AL ZIJN PIJLEN VERSCHIETEN

Deze uitdrukking heeft dezelfde betekenis
als: al zijn kruis verschiuten. Het is niet ver-
standig dat te doen; men moet niet al zijn be-
wijzen tegelijk op tafel brengen; men kan er
beter nog enige in voorraad houden om zijn
tegenstander te weerleggen of hem te over-
tuigen. Wanneer men al zijn pijlen ineens ver-
schoten heeft, dan kan men verder nog slechts
herhalen wat men al eens gezegd heeft, en dat
maakt nooit zoveel indruk als wanneer men
toont nog meer pijlen op zijn boog te hebben,
nog nieuwe bewijzen te
kunnen aanvoeren.

T
B A R E N
S L A O M
O P K I E M
G A V E P A
M E R E N
E N L
T E
B E L
A L

ZILVERVOS-
PUZZLE

In hun poging een bende woestijnrovers uit te roeien, volgen sjei Hamid en Pepi een spoor naar een ruïnestad. Hier gaat op een vreemde schreeuw van een onbekend persoon een deel van een muur omhoog en de man verdwijnt in een duistere gang. Dan takt de muur weer in zijn oude stand.

